

KATOLSKA KYRKAN OROAR SIG FÖR MORALENS UPPLÖSNING

Katolska kyrkans tidning "Nya ordet" på Kuba upprördes över att "Brokeback Mountain" visats på kubansk TV, med höga titarsiffror. Det föranledde två hela sidor i ärkebiskopsämbetets tidning som bekymrade sig över moralens upplösning. Artikel-författaren Orlando Marquez återger ett brev han fått från en upprörd Hilda Mejias. Hon skriver att hon och flera andra i kvarteret blev mycket förvånade när de fick se filmens "erotiska scener, mellan två män". Marquez återger Hildas vämjelse och konstaterar att det inte bara är katoliker som upprörs över sådant, andra kristna också. Och till råga på allt fortsatte det hela veckan med reportage om Cenesex och firandet av internationella dagen mot homofobi 17 maj.

Han avslutar med : "När statliga institutioner sänder ut meddelanden som skakar samhällets grundvalar och familjevårdning och riskerar att skada oskuldsfulla små barn och andra sårbara medborgare i ett samhälle som redan lever i osäkerhet inför framtiden kan dessa budskap motverka sina syften. Och då räcker det inte med att stänga TVn för att slippa se kofösarnas erotiska utsvävningar i Brokeback Mountain." Inte några märkliga åsikter inom katolska hierarkin. De intressanta är att kyrkan finner det nödvändigt att ägna 12.000 tecken åt en filmvisning på TV. Men det kan också tas som ett uttryck för att de beramade inskränkningarna av på tros-, organisations-, yttrande- och tryckfrihet in är så svåra som många tycks tro.

Eva Björklund. Källa "Palabra Nueva" juni 2008.